

Nieuwsbrief september 2023

Beste leden KBO-Oerle.

Zoals jullie weten werken wij samen met 4 andere afdelingen onder naam KBO Kring Veldhoven.

Het bestuur van deze kring werkt met de 3 "O"s:

Ontmoeten en Verbinden

Coördineren van activiteiten

Ondersteunen en Informeren

Waar nodig de afdelingen signaleren en informeren en coördinatie van het vrijwilligerswerk binnen de Kring.

Opkomen voor de collectie seniorenbelangen

Het Kringbestuur vertegenwoordigt belangen van KBO leden in de Seniorenraad en bij KBO Brabant en werkt samen met PVGE, Swove, Cordaat en BSR.

Het leek ons zinvol om bovenstaande informatie eens op te frissen en het volgende hieraan toe te voegen:

Met ingang van deze maand is ons lid, Ineke Ham binnen dit Kringbestuur actief als secretaris.

Wij wensen haar veel succes.

Het bestuur

Reeds vastliggende data voor geplande activiteiten:

Donderdag 12 oktober: info (bijna) gepensioneerden

Donderdag 19 oktober: Natuurfilm

Donderdag 19 oktober: Bedevaart Weebosch

Dinsdag 24 oktober: Bollenmanden vullen.

Woensdag 15 november: Hapjesmiddag

Informatie

Kijk eens op de website www.KBO-Brabant.nl, U kunt zich hier ook abonneren op de tweewekelijkse nieuwsbrief "ONS Aktueel" met veel voor ons interessante informatie,

En vergeet niet op onze vernieuwde website www.KBO-Oerle.nl te kijken.

ONZE BUSREIS IN 2023

Onze busreis ging dit jaar naar het Noord-Oosten van Brabant, Het Land van Cuijk.

Reeds om 8 uur 's-morgens stond iedereen, zijnde 60 leden, al op het Kerkplein om te vertrekken.

Allereerst ging de tocht naar het "Museum voor Nostalgie en Techniek" in Langenboom. En niet zomaar een museum. Hier heeft ene Wim van Schayik een verzameling van ongekennde omvang bijeengebracht. Een verzameling van antieke gereedschappen, machines en huishoudelijke voorwerpen en niet van alles een beetje, maar van alles in tientallen en honderdtallen.

We werden daar ontvangen met een kopje koffie/thee met wat lekkers en een enthousiaste gids, die ons vol vuur vertelde over het ontstaan van het museum en de enkele jaren terug overleden oprichter. Hij begon indertijd als hoefsmid en ging in de loop van de tijd over op opknappen en handel in landbouwmachines. Naast dit werk werd hij een fanatieke verzamelaar van alles wat je maar kunt bedenken.

Na deze inleiding werden we in 4 groepen door een gids bijna 2 uur rondgeleid, die ons ook weer vol verve vertelde over alles wat er te zien was.

Dit gedeelte van ons reisje werd afgesloten met een lekkere consumptie, aangeboden door het museum.

Daarna zetten we ons reisje voort naar het stadje Grave, gelegen aan de Maas. Hier konden we eerst op de markt bij "Het grote Broertje" genieten een heerlijk twaalfuurtje. We werden opnieuw opgedeeld in groepen en ook hier weer enthousiaste gidsen die ons de vele mooie dingen van Grave lieten zien.

Grave, een eeuwenoude vestingstad, prachtig gelegen aan de Maas. Ondanks vele belegeringen door de eeuwen heen heeft Grave een mooi authentiek centrum weten te behouden vol met gerestaureerde panden.

Ook de terrasjes vielen bij onze leden in de smaak. Om 17.00 uur stapten iedereen moe maar voldaan weer in de bus, terug naar Oerle.

Een advies voor hen, die niet mee geweest zijn: Bezoek eens het Museum en Grave, beiden de moeite meer dan waard.